

Artikel i *Socialdemokraten*, 7. maj 1928: "Til Danmarks Arbejdere og Idrætsmænd"

I 1920'erne var der blandt socialdemokrater og arbejdere et ønske om at skabe en arbejdersport, der var uafhængig af de etablerede foreninger, som man mente var domineret af borgerskabet. Denne artikel i Socialdemokraten er underskrevet af alle ledende socialdemokrater i Folketinget, bl.a. Th. Stauning. I 1929 blev Dansk Arbejder Idrætsforbund stiftet.

Til Danmarks Arbejdere og Idrætsmænd!

Medens det danske Arbejderparti, Socialdemokratiet, gennem en Menneskealder havde alle Kræfter behov i den sociale og politiske Frigørelseskamp, tog vore Modstandere den danske Idrætsbevægelse i Besiddelse.

5 Det skete lidt efter lidt. Der var Brug for økonomisk Støtte til nye Klubber, Lokaler, Redskaber og Konkurrencer. Og Idrætsmændene gik til dem, der havde Penge og Indflydelse i Samfundet.

Der var Brug for Folk, der kendte lidt til Friluftsliv og havde god Tid til deres Raadighed.

10 Og officererne meldte sig. Fra første færd var det Overklassen, der satte sit præg paa

Dansk Idræts-Forbund, Lovene blev skrevet saaledes, at den øverste Ledelse blev valgt ved den mest indirekte Valgmaade, der kendes i nogen dansk Organisation.

15 Hvad hjalp det, at det store Flertal af menige Idrætsmænd hele Landet over var Arbejdere den Gang som i Dag. De fik ingen Indflydelse: deres sociale og politiske Interesser blev sløvede gennem deres Klub. Snobberiet bredte sig. I 1922 skete der en Begivenhed, der skulde blive mere uheldssvanger for den danske Idræt, end nogen den Gang kunde ane.

20 Samtidig med Kulisseforhandlingerne om de to konservative Militærforslag, der overgik hinanden i Svindel og Hulhed, besluttede en politiserende Officersklikke, at nu maatte de Rester af en skrigende, umoderne, uuddannet og militært set ubrugelig Hær, der vilde blive Resultatet af et politisk forlig, for enhver Pris gøres populær i Befolkningen, saa i al Fald Rammerne kunde bevares.

25 Derfor gjaaldt det at faa Sporten ind i Hæren og Hærens Folk ind i Ledelsen af Sporten.

Til at gennemføre denne storstilede Plan udsaa man Landstormens Fader, den med store diplomatiske Evner udrustede Chef for Rytteriet, Generalmajor Castenschiold nu tillige Kommandant i København. Ved en Række københavnske Grossererers, Direktørers og Officerers Hjælp gik Valget igennem. I Dag sidder den samme Mand urokkelig som Formand for Dansk Idrætsforbund med Oberstløjtnant Sander med Næstformand ved sin højre Side, en Række højtstaaende Officerer i ledende Stillinger og en underdanig Klike af

35 Overklassens Repræsentanter som Æresvagt omkring sin Tronstol.

[...]

40 I andre lande, hvor Militarismen indenfor Idrætten fra første Færd gik mere
aabenlyst til Værks end i Danmark, er Arbejderne forlængst organiserede i
særlige Arbejder-idrætsforbund. Alle europæiske Lande, ene med Undtagelse af
Danmark og Sverige, er tilsluttede et socialistisk Arbejder Sports Internationale.
Alene i Tyskland har det mere end 2 Millioner Medlemmer, i det af Krigen
45 lemlæstede Østrig over 200.00 osv. – Overalt er denne Bevægelse i vældig Væxt
og Fremgang. Dens sunde Maal er, i Modsætning til den borgerlige Idræts
Stjerneuddannelse, at give Masserne en alsidig fysisk Opdragelse. I det politiske
Liv deltager Arbejder-Idrætsorganisationerne ikke direkte, men de er dog i
stadigt intimt Samarbejde med faglige og politiske Arbejderorganisationer.
50 Danmark, hvis Arbejderbevægelses Organisation paa andre Omraader er
mønstergyldig, kan ikke vedvarende staa uorganiseret paa Arbejderidrættens
Felt.

Derfor retter vi med dette Opraab en indtrængende Opfordring til alle Danmarks
organiserede Arbejdere, der dyrker Idræt, om, hver indenfor sin Idræts-Forening
55 og sin Kreds af Venner og Kammerater at tale Arbejderidrætsbevægelsens Sag.
Det maa være en Pligt mod Partiet at iværksætte en Agitation og saasnt der er
Udsigt til Kravets Gennemførelse paa en Idræts-Foreningsgeneralforsamling at
stille Forslag om Foreningens Indmeldelse i det Arbejdernes Idræts-Forbund,
som skal varetage de særlige Arbejderinteresser indenfor Idrætten, saaledes
60 som Afholdsinteresser nu varetages i Afholdsfolkernes Idræts-Forbund, kirkelige
Interesser i K.F.U.M's Idrætsforbund og militære Interesser i Militært
Idrætsforbund. Om Klubberne samtidig vil staa tilknyttede Dansk Idræts
Forbund, er ganske uafhængig af deres Indmeldelse i Arbejdernes Idræts-
Forbund. Nogen Sprængning af D.I.F. betyder det ikke: Kun et Værn mod
65 Arbejderidrættens særlige Arbejderinteresser.

I talrige smaa og store Klubber er Tilslutningen til Arbejdernes Idræts-Forbund
allerede vedtaget. I adskillige andre vil den blive vedtaget, saasnt Forslag
70 stilles derom

[...]

Vore Idrætskammerater i alle Europas Lande venter paa de danske Arbejder-
Idrætsmænd, der ogsaa paa dette Område skal slutte tusindtalligt op under
75 Internationales røde Flag.

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

Materialet er hentet fra fodboldbogen.org, som er supplement til *Fodboldbogen – spillet i historien* af Jakob Fihl-Jensen (ISBN: 978-87-999381-4-8)

Aage Hermann Carl Faxøe E. Krenchel

Noter:

Generalmajor Castenschiold (1865-1950): Formand for Dansk Idræts Forbund (D.I.F.) 1922-1941.